

Hvem er vi?

Foreningen NORDEN Svendborg blev stiftet i 1943 og havde under krigen en meget stor lokal opbakning.

Svendborgs nordiske venskabsbyer er Jönköping i Sverige, Bodø i Norge, Kuopio i Finland, Aasiaat i Grønland.

Vi er medlem af Foreningen NORDEN Danmark, der er en folkelig forening, oprettet i 1919. Der er ca. 10.000 personlige medlemmer og ca. 400 skole- og biblioteksmedlemmer.

Foreningen arbejder for at styrke det nordiske fællesskab nordiske borgere imellem, og ved fremme af nordisk kultur og politisk samarbejde netop nu, hvor den internationale dagsorden præges af mange interesser.

Som medlem får du:

Magasinet Norden NU - tilbud om Nordiske rejser - Kulturarrangementer m. m.

Vil du være medlem eller vide mere om os – så kontakt

formand Elinor Harder på

tlf. 62 21 01 95. mail: svendborg@fo.dk

eller næstformand Inga- Britt Kjølby Olsen

Tlf. 62 20 54 62. Mail: noo-ibo-thuroe@mail.dk

[Mød os på Facebook: Foreningen Norden Svendborg](#)

Et medlemskab koster pr år:

Pensionistmedlemskab	165 kr.
Pensionist par	205 kr.
Personligt medlem	265 kr.
Husstandsmedlemskab	350 kr.
Kollektivmedlemskab i Svendborg	300 kr.

Landskontoret er Foreningen NORDEN

Vandkunsten 12, 1467 København K. Tlf. 35 42 63 25.



www.foreningen-norden.dk

Foreningen NORDEN Svendborg



Program forår 2017



Velkommen til det nye program for foråret 2017!

2017 er året hvor Finland fejrer 100 års selvstændighed!

Det vil vi have fokus på med et foredrag her i foråret, og flere arrangementer i efteråret. Vi satses på vores egen historie med et foredrag om vikingerne for at forstå deres indflydelse på nordens historie.

Grønlands historie er vigtig for os at få belyst

– og det bliver i et samarbejde med Svendborg Marineforening.

Vores gode støttemedlem **FO** Frit Oplysningsforbund er igen i år vores samarbejdspartner omkring foredragene.

Arrangementerne er åbne for alle, men er du medlem, er der flere fordele, som vi fortæller om i vores nyhedsbreve!

Vi inviterer Jer hermed til at være med til vores arrangementer!

Med venlig hilsen bestyrelsen.

”Fra Finland til Danmark 1943 - de gode hensigters tid”.



Hør historien – om 3.764 finske børn – der blev krigsflygtninge!

På grund af krigen mellem Rusland og Finland 1939 – 1945 blev omkring 80.000 børn i alderen fra et til ni år sendt til Norge, Sverige og Danmark.

Danmark modtog 3.764. Af dem blev 451 af mange årsager i Danmark.

Det blev kaldt ”verdenshistoriens største flytning”.

Foredragsholder er fhv. skoleinspektør Tapio Juhl, der selv er krigsflygtning!

Tid: Tirsdag d. 24. januar kl. 14.30. **Sted:** Spejlsalen, Borgerforeningen.

Pris: 50 kr. Ikke medlemmer 60 kr. Kaffe/ the: 10 kr.

”Vikingskibet og vikingernes verden”



Museumsinspektør Lene Feveile fra Vikingemuseet Ladby vil fortælle os om det bevarede vikingskib i Ladby, og vil tage os på en rejse ud i den verden, hvor vikingerne handlede, plyndrede og erobrede fra år 800 til år 1100.”

Tid: Tirsdag d. 28. februar kl. 15.00.

Sted: Spejlsalen, Borgerforeningen.

Pris: 50 kr. Ikke medlemmer 60 kr. Kaffe/ the: 10 kr.

Foto: Vikingemuseet Ladby.

Generalforsamling med oplæg ved generalsekretær Peter Jon Larsen.



Kom og vær med til vores generalforsamling, hvor generalsekretær i Foreningen NORDEN Peter Jon Larsen, vil give os et oplæg om aktuelle emner i norden – om demokrati og dannelse! En gruppe fra koret ”Re-Choir” vil synge sammen med os, og vi serverer et festligt kagebord!

Medlemmer gratis. Gæster: **Pris:** 30 kr.

Tid: Søndag d. 19. marts 15.00.

Sted: Multihuset, Gammel Skårupvej 3.

”QULLISSAT - BYEN DER IKKE VIL DØ”

På baggrund af sin bog, ”Qullissat - byen der ikke vil dø,” fortæller journalist og forfatter Søren Peder Sørensen om den nedlagte grønlandske kulmineby.

I 1969-1972 tvangsflyttede man knap 1.100 mennesker fra Qullissat til andre dele af Grønland. Venner, naboer og familie blev spredt ud over 2.000 km.

Folkeflytningen er den største i danmarkshistorien, og den fik smertelige følger, som

mange af de tidligere beboere her 45 år efter er berørt af. Qullissat var den første industrielle arbejdsplads i Grønland, hvor man udnyttede mineralforekomster.

I dag står den forladte by tilbage som en alvorlig påmindelse om, hvor galt det kan gå, når man nedlægger en by uden at tage dens indbyggere med på råd.

Tid: Torsdag d. 6. april kl. 19.00.

Sted: Marinestuen, Færgevej 5.

Pris inkl. kaffe: 50 kr. ikke medlemmer 60 kr.



”Kend din by” Bregninge Kirke – og besøg på Tåsinge Museum!

Provst Per Aas Christensen vil fortælle om Bregninge Kirkes historie - der jo knytter sig til Valdemars Slots historie! Vi vil høre om altertavlen, der er malet af Sven Havsteen

Mikkelsen. Derefter går vi over til Tåsinge Museum – og guides rundt - i de fine samlinger!

Tid: Tirsdag d. 9. maj kl. 14.00. **Sted:** Bregninge Kirke. **Pris:** 40 kr. inkl. Kaffe.

